

DAGA

Svenska kyrkan 
DAGA FÖRSAMLING

KYRKOBLAD

Björnlunda • Dillnäs • Gryt • Gåsinge

September – november 2012

Vad gör ni.

i kyrkan när det inte är söndag?

När jag möter människor i samband med begravning, dop, vigsel eller något annat tillfälle, är det många som säger till mig: Ni i kyrkan måste bli bättre på att tala om vad kyrkan gör! Ja, brukar jag säga, det borde vi bli. Vi borde vara bättre på att tala om vad vi gör och vad medlemsavgifterna används till. Här kommer en beskrivning av vad vi gör genom församlingens anställda. I Daga församling är vi ett tiotal anställda som arbetar med olika arbetsuppgifter. Kyrkvaktmästarna Anki, Ing-Marie och Lotta sköter om kyrkogårdarna. De planterar, klipper och skottar, vattnar, krattar och gräver. De städar kyrkorna och medverkar vid olika gudstjänster. De tar emot dig när du kommer till en begravning eller någon annan gudstjänst och är behjälpliga på kyrkogården. Pia, som arbetar som församlingsvårdinna, sköter om inne i våra församlingshem och städar i Kyrkans hus. Hon tvättar och stryker, handlar och bakar. Hon ordnar kyrkkaffe

och kyrklunch. På expeditionen arbetar kyrkoskrivare Lena som är den som oftast svarar i telefonen när du ringer. Hon tar emot bokningar och sköter gravärenden, diariet och olika register. Lena arbetar också med att sätta ihop kyrkobladet och sätta in annonser och göra affischer.

Församlingens musiker Mari jobbar med körer och ger sänglektioner till enskilda körsångare. Hon spelar på de flesta av församlingens gudstjänster och planerar Musik i sommarkväll. Hon engagerar ofta extra musiker och sångare till våra gudstjänster och arrangemang. I församlingen har vi ingen diakon utan det är prästerna som har ett särskilt uppdrag inom det sociala området. Vi är två präster med lite olika arbetsuppgifter. Vi har båda gudstjänster, vigslar, dop och begravningar och gör båda hembesök. Komminister Lars Göran har ansvar för konfirmandverksamhet och soppluncher. Jag som är kyrkoherde arbetar också mycket med församlingens administration, förhandlingar och personalfrågor. Som kyrkoherde



har jag världens bästa jobb då jag får samarbeta med både anställda och frivilliga i både gudstjänst och styrelseuppdrag.

Församlingen har ett omfattande barn- och ungdomsarbete för olika åldrar. Rebecka är vår församlingsassistent och är tjänstledig just nu. Hon arbetar med konfirmander och kyrkans unga, kyrkfritids och Öppen famn.

Tillsammans med frivilliga håller personalen en stor mängd verksamheter, året runt. Mer om våra verksamheter kommer i nästa nummer.

*Ann-Sofi Furegård Sandberg
kyrkoherde*

Konfirmand 2012-2013!

Vill du lära dig mer om kyrkan och kristen tro? Är du nyfiken på hur andra tänker om Gud? Vem var egentligen Jesus och spelar det någon roll om man är kristen?

Under hösten 2012 och våren 2013 kommer vi att träffas en lördag i månaden, åka på läger mm.

Du kommer att få träffa oss som jobbar här i Daga församling.

Tanken är att du ska få lära känna din kyrka. Konfirmationen sker i vår och vi vänder oss till dig som är född 1998 eller tidigare. Flera tidigare konfirmander medverkar som ledare. Vill du prova om det här är något för dig?

Vi börjar den 8 september kl 10 i Kyrkans hus, Ekvägen 6 i Björnlunda. Välkommen!



Anmäl dig till expeditionen!

Kanothajk

Sommarlovet började med kanothajk för församlingens ungdomar.

Tillsammans med komminister Lars Göran upptäckte vi vår del av Sörmland från vattnet. Vi passade också på att lära känna de fyra evangelisterna lite närmare. Söndagen den 17 juni åkte sju konfirmander och fem ledare iväg

för en kanothajk, på fyra dagar, från Åkers styckebruk till Trosa. Vi hade väldigt roligt under hela hajken och vi lärde känna varandra mycket bättre. När vi inte var ute och paddlade satt vi och pratade, spelade kort och gjorde lite allt möjligt. Vi sov bland annat åtta personer i ett tremannatält, det var väldigt varmt

men det funkade. På tisdagen kunde vi tyvärr inte paddla eftersom det blåste alldeles för mycket. Men natten innan hade vi campat på Klämmingsberg, så vi var kvar där en extra dag, men där kunde vi ju underhålla oss med att bada, spela volleyboll, fotboll och sådant. Vi tog också en promenad till Gnesta för att äta pizza. På vägen tillbaka till campingen träffade vi på två ormar på olika ställen, varav en försökte gömma sig under en jacka, det var lite läskigt... Vi tog oss tyvärr inte hela vägen till Trosa, men det gjorde inte så jättemycket, vi hade det roligt och bra ändå. Jag kände att ju längre hajken fortskred, ju mer försvann känslan av "de är konfirmander och vi är ledare", och man kände mer att vi var ett gäng. Det var en väldigt lyckad hajk som jag kommer minnas länge, och jag hoppas och tror att det kommer bli fler, minst lika roliga hajker!

Malin Andersson



Juniorstart

Alla barn mellan åk 1 och 6 hälsas välkomna till Juniorerna

som träffas i Gåsinge tingshus varannan fredag kl 17.30- 19.00 med start den 14/9.

Vi pysslar, sjunger, leker och pratar om oss själva och Gud.

Juniorerna medverkar vid några gudstjänster t ex 1:a advent och Lucia.

Anmälan till expeditionen!

Vardagsgudstjänster med kyrkpasta

Under några vardagskvällar under hösten är alla välkomna till en kortare vardagsgudstjänst i Björnlunda kyrka (12 september, 10 oktober och 14 november,

kl 18.30). Därefter äter vi en enkel och god måltid tillsammans i det nyöppnade församlingshemmet. Alla är välkomna, stora och små!



Vill du sjunga?

En **barnkör** 8-11 år kommer att startas om tillräckligt många är intresserade kontakta kantorn. Plats och tid ännu ej bestämt.

Ung kör (12-15 år) OBS! ny tid: onsdagar kl 17.30

Dagakören (vuxenkör) torsdagar kl 19-21

Projektkör till bl.a. julen – kontakta kantorn om du vill vara med. Viss notläsningsförmåga önskvärd för denna kör.

kantor Mari Lindskog
mari.lindskog@svenskakyrkan.se

Soppluncher hösten 2012

Björnlunda församlingshem:

- 11 september. Lars Göran Lannergård berättar om Litauen.
- 9 oktober. Göte Karlsson berättar om bakgrunden till bygdespelen i Björnlunda.
- 6 november. Frälsningsarmén.

Gryts församlingshem:

- 27 september. Dan Crona, fotograf, berättar om ett annorlunda yrke.
- 25 oktober. Här var det. Leif Jakobsson Malmköping, spelar sjunger berättar.
- 22 november. Gryts PRO-kör med Ronny Lövgren.
- 11 december. Grötlunch Personalen lussar.

Ut i det blå!

Måndagen 3 september, kl 09.00-17.00

En av årets höjdpunkter är församlingsresan Ut i det blå... Vart resan går i år återstår att se, men dagen brukar bjuda på härlig gemenskap och intressanta stopp med både lite nytta och mycket nöje. God mat och kaffe hör till. Följ med på vår resa ut i det blå! Anmälan till expeditionen!



Församlingsafton

Måndagen 22 oktober kl 18.30 i Björnlunda församlingshem. Kloka ord med kyrkans egen stå-upp komiker Gunlög Rosén. Buffé.



Ny kyrko-handbok

Daga församling har utsetts till remissförsamling som ska pröva olika gudstjänstalternativ. Alla är välkomna att reagera och säga sin mening!

Kalendarium

September

Söndag 2

Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.

Måndag 3

Kl 9-17. Församlingsresa,
se sid 3.

Torsdag 6

Kl 14.30. Ekhagen. Gudstjänst
med kaffe.

Lördag 8

Kl 10-14. Kyrkans Hus.
Konfirmandträff.

Söndag 9

Kl 18.00. Tabor, Blacksta.
Ekumenisk gudstjänst.

Tisdag 11

Kl 12.00. Björnlunda
församlingshem. Sopplunch.

Onsdag 12

Kl 18.30. Björnlunda kyrka.
Vardagsgudstjänst. Kyrkpasta i
församlingshemmet.

Söndag 16

Kl 11.00. Gryts kyrka. Gudstjänst.
Kl 18.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

Söndag 23

Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.
Kl 18.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

Torsdag 27

Kl 12.00. Gryts församlingshem.
Sopplunch.

Söndag 30

Kl 11.00. Gryts kyrka.
Familjegudstjänst:
Änglafest. Salladslunch i
församlingshemmet.
Kl 18.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

Oktober

Söndag 7

Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.
Kl 18.00. Dillnäs kyrka.
Gudstjänst.

Tisdag 9

Kl 12.00. Björnlunda
församlingshem. Sopplunch.

Onsdag 10

Kl 18.30. Björnlunda kyrka.
Vardagsgudstjänst. Kyrkpasta.

Söndag 14

Kl 11.00. Gryts kyrka.
Skördemässa med kaffe och
auktion.
Kl 18.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

Torsdag 18

Kl 11.00. Ekhagen. Gudstjänst
med kaffe.

Söndag 21

Kl 11.00. Gryts kyrka. Gudstjänst.
Kl 18.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

Måndag 22

Kl 18.30. Björnlunda
församlingshem.
Församlingsafton. Kloka ord med
kyrkans egen stå-upp komiker
Gunlög Rosén. Buffé.

Onsdag 24

Kl 17.15. Kyrksjön i Björnlunda.
Fackeltåg till kyrkan.
Kl 18.00. Björnlunda kyrka.
FN-dagen. Fredsgudstjänst.

Torsdag 25

Kl 12.00. Gryts församlingshem.
Sopplunch.

Söndag 28

Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.
Kl 18.00. Dillnäs kyrka.
Gudstjänst.

November

Lördag 3

Kl 15.00. Dillnäs kyrka.
Minnesgudstjänst.
Kl 18.00. Björnlunda kyrka.
Minnesgudstjänst.

Söndag 4

Kl 16.00. Gryts kyrka. Gudstjänst
med minneshögtid.

Tisdag 6

Kl 12.00. Björnlunda
församlingshem. Sopplunch.

Torsdag 8

Kl 14.30. Ekhagen. Gudstjänst
med kaffe.

Söndag 11

Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

Onsdag 14

Kl 18.30. Björnlunda kyrka.
Vardagsgudstjänst. Kyrkpasta.

Söndag 18

Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

Torsdag 22

Kl 11.00. Gryts församlingshem.
Sopplunch.

Söndag 25

Kl 11.00. Gryts kyrka. Gudstjänst.

Torsdag 29

Kl 14.30. Ekhagen.
Gudstjänst med kaffe.

**Ny hemsida:
dagaforsamling.se**
Bloggen: daga.blogg.se
**Facebook-grupp: barn
och unga i Daga
församling**

Svenska kyrkan

DAGA FÖRSAMLING
Kyrkans Hus
Församlingsexpeditionen
Ekvägen 6
646 50 Björnlunda
Telefonväxel 0158-200 23
All personal nås genom växeln
Telefontid: mån-fre, kl 9-12
www.dagaforsamling.se
daga.forsamling@svenskakyrkan.se
http://daga.blogg.se/

Ann-Sofi Furegård Sandberg
kyrkoherde

OBS! Kyrktaxi bokas
genom expeditionen.



Redaktionskommittén:
Marianne Strömberg, Mats Gus-
tavsson, Lena Östling Andersson
och Sarah Kinberg.

Ansvarig utgivare: Ann-Sofi
Furegård Sandberg