

DAGA KYRKOBLAD

Svenska kyrkan 
DAGA FÖRSAMLING

Björnlunda • Dillnäs • Gryt • Gåsinge

Maj – augusti 2012

Svårt att välja...



Ett smultronställe inom Daga församling – det finns ju så många!

Den första kyrka jag besökte var Gåsinge. Det var en klar och frisk höstdag med blå himmel. Lövträden stod i höstens allra rikaste färgprakt och sjön låg

stilla. På denna underbara plats ligger så Gåsinge kyrka. Tung och mäktig med synliga murstenar, ändå lätt och så självklart placerad i miljön. Hit åker jag alltid med vissheten om att jag åker till en av de vackraste platserna jag vet. Den är vacker i vinterskrud och i vårvindar, i klar höstluft och i

darrande sommarvärme. Finns det förresten något bättre än att en het sommardag gå in i en sval kyrka och mötas av den stillhet och högtidlighet som bara finns i en kyrka?

*Ann-Sofi Furegård Sandberg,
kyrkoherde*

... mer smultronställen

Inte många steg från väg 223, när man kommer in mot Björnlunda söderifrån, möter man de vackra ekhagarna intill Björnlunda hembygdsgård.

När jag för snart ett år sedan firade min första gökottegudstjänst där på Kristi Himmelfärdsdag 2011 var jag redan förälskad. Ekarna, gökarna, och atmosfären på gårdstunet ger en fantastisk

inramning för att fira friluftsgudstjänster. Dofterna, ljuset, som spelar genom lövverket och fåglarnas kvitter lyfter lovsången till den Gud, som har skapat vår värld. Här kan man sjunga med Tore Littmark: ”Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du ta mot var stund ur hans hand.” (Psalm 752).

Lars Göran Lannergård, präst



Foto: Ellen Thunholm



Foto: Kurt Lerner

Plötsligt försvann flötet under vattenytan. Jag blev förskräckt och visste inte vad jag skulle göra. Det var första gången en fisk nappade på masken vi satt på kroken. Farbror Alf, han var vän till mina föräldrar, undsatte mig snabbt. Snart låg en abborre på klipphällen. Vi tog hem den och

mamma Marianne stekte sedan fångsten under mitt vaksamma överinseende.

Då tyckte jag verkligen att abborren var enorm – i dag skulle den nog bara duga till kattföda. Perspektiven ändras med åren, och jag var kanske bara fem år den gången när flötet för första gången drogs ned i vattnet. Sedan dess har jag fångat både gädda, abborre, strömming, mört, braxen och en gång några krabbor.

Än i dag, mer än femtio år senare, är Kvarnsjön ett av mina sommarparadis. Den ligger några kilometer från Björnlunda efter att man svängt av från stora vägen mot Nyköping.

Efter en varm sommardag är det underbart att kliva ned i sjön. Jag är ingen dykare och brukar normalt inte heller rusa rakt ut. Jag står gärna en stund för att

vänja mig. En liten bit i taget är min melodi. Fast sedan ... att få simma en stund och njuta av det rena, klara och ibland trolska vattnet är obeskrivligt skönt.

Var gång min pappa Kurt doppade sig i Kvarnsjön påpekade han att det är ett ”privilegium att få bada i en sådan sjö”. Fast han i dag vilar i sin grav intill Björnlunda kyrka kan jag fortfarande höra hans ord när jag kommit upp på land efter en simtur.



Foto: Amanda Andersson-Lerner

Thomas Lerner, reporter på DN som tillbringat många somrar på Fridhem i Björnlunda.

Betraktelse

Du står med dina vänner vid havsbandet och tittar på solnedgången. Det känns svalt i luften efter en varm dag. Ni ser på varandra och berättar vad ni ser, men ni ser inte samma saker!

Någon är ornitolog och ser ejderhonan med sina ungar i strandkanten, en annan ser de vindpinade tallarna sträcka sina grenar mot den nedåtgående solen. Någon är seglare och läser molnens

kvällslektyr för att kunna beräkna morgondagens väder och åter en annan lyssnar efter gäddans slag i vasskanten.

Alla upplever vi det som vi har intresse av. Är det då så märkligt att vi upplever Gud på olika sätt? Petrus, Jakob och Johannes fick beträda ”helig mark”. De följde med Jesus uppför berget där de fick se en glimt av himmelriket med sin Mästare.

Så kan det kännas också för oss

ibland. Det känns som om man beträder ”helig mark”.

Om vi i vår tid, just nu, riktar våra sinnens känsliga organ mot det gudomliga, kanske vi också har en möjlighet att få en glimt av himmelriket. En glimt som förundrar. En glimt som förvandlar och som kan ge framtidstro. Gud välsigne er!

Lars Göran Lannergård, präst

Syföreningen...



Maj-Britt Hedlund och
Alice Johansson

Den 8 mars 2012 samlades 7 glada syföreningstanter och vår komminister Lars Göran Lannergård hemma hos Anita Karlsson i Stjärnhov för årsmöte. Gryts norra kyrkliga arbetskrets startades 1941 av "den cyklande prästen" Karl Bäckgren. Prästerna ledde syföreningen fram till 1962, då en styrelse bildades med Maud Eriksson, Årbytorp, som första ordförande. Med i den första styrelsen som viceordförande var också Maj-Britt Hedlund från Hässelby.

Det var tidigt känt att två från styrelsen önskade lämna sina uppdrag. Sittande styrelse hade tagit på sig att fundera över förslag till ny styrelse. Då önskade även en av ledamöterna avgå. Mötet valde Irene Lagerstedt till ny ordförande, Agneta Larsson till ny viceordförande, Anita Karlsson till ny kassör samt Anette Lundström till ny ledamot. Angelika Lundin omvaldes till sekreterare. Omval blev det även på Siv Thorin till revisor.

Innan kaffe med dopp uppvaktade Lars Göran Maj-Britt med blomma för hennes många år som ordförande/viceordförande. Var sin blomma fick Birgitta Fornander för sin tid som kassör sedan 1965 och Alice Johansson, som varit styrelseledamot sedan 1969. Alice har bl.a. under många år haft det ansvarsfulla uppdraget som materialförvaltare.

Den nya styrelsen tackar för förtroendet att "leda" den anrika föreningen under kommande verksamhetsår.

Anita Karlsson

Trädgårdscafé

Kyrkans Hus, Björnlunda
Torsdagar kl 13-15
28 juni – 9 augusti

För fjärde året i rad håller vi caféet öppet i vår fina trädgård. Här bjuds gott och hembakat eftermiddagsfika till lågt pris.



Musik i sommarkväll

Ett samarbete mellan
Daga och Frustuna
församling

Torsdagar kl 19.00



14 juni Gåsinge kyrka
Verdanditrio: *Klassiskt och folkligt – musik från tre sekel för ståktrio*

21 juni Frustuna kyrka
Leif Billyz: *I tid och otid*

28 juni Gryts kyrka
Soundstream Jazz Trio: *Psalmer och visor i jazz- och folkton*

5 juli Frustuna kyrka
Holger Mantey: *Mozart & Co på annorlunda sätt*

12 juli Björnlunda kyrka

Eva Comét, sopran/Mark Falsjö, orgel/Rude Glantz, trumpet:
Brusande orgel, silverklanger från trumpeteten och en sopran med guld i strupen

19 juli Torsåker kyrka

Trio Pranky: *När trummor slår sommarens virvel*

26 juli Dillnäs kyrka

Blankan (Kim Persson- mandola, spelpipa, Johannes Hellman Geworkian- vevlira och härjedalspipa): *Nordisk folkmusik*

2 augusti Kattnäs kyrka

Jakob Henriques: *Musik i D*

9 augusti
Björnlunda kyrka

Gunnar Klum, baryton/Mats Jansson, piano: *Somnardröm*

16 augusti
Torsåker kyrka

Rasmus Ringborg/Samuel Edvardsson Wigervall: *Mellan himmel och jord*

Bloggen

Gå in på
daga.blogg.se
och se hur vi har det!

Gnesta Marknad

Lördag 2 juni, kl 10 – 16
Besök Kyrkans tält
vid fontänen.
Gratis kaffe och kaka!

Kalendarium

Maj

Söndag 27, Pingstdagen

Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.
Kl 18.00. Dillnäs kyrka. Mässa.
Unga kören.

Juni

Söndag 3

Kl 11.00. Gryt kyrka. Mässa.
Kl 18.00. Dillnäs kyrka. Konsert
med Dagakören.

Söndag 10

Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.
Kl 18.00. Dillnäs kyrka.
Gudstjänst.

Torsdag 14

Kl 19.00. Gåsinge kyrka.
Musik i sommarkväll: Se sid 3.

Söndag 17

Kl 11.00. Gryts kyrka. Gudstjänst
Kl 18.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

Lördag 23, Midsommardagen

Kl 18.00. Björnlunda
hembygdsgård. Friluftsgudstjänst.
”Önskesalmer i midsommartid”

Söndag 24

Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.

Torsdag 28

Kl 13.00-15.00. Kyrkans Hus.
Trädgårdscafé.
Kl 19.00. Gryts kyrka.
Musik i sommarkväll: Se sid 3.

Juli

Söndag 1

Kl 14.00. Ullevi hembygdsgård.
Friluftsgudstjänst.
Hembygdsföreningen bjuder på
kaffe.

Torsdag 5

Kl 13.00-15.00. Kyrkans Hus.
Trädgårdscafé.
Kl 19.00. Frustuna kyrka.
Musik i sommarkväll: Se sid 3.

Söndag 8

Kl 11.00. Gryts hembygdsgård.
Friluftsgudstjänst. Röda korset
bjuder på kaffe.

Torsdag 12

Kl 13.00-15.00. Kyrkans Hus.
Trädgårdscafé.
Kl 19.00. Björnlunda kyrka.
Musik i sommarkväll: Se sid 3.

Söndag 15

Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

Torsdag 19

Kl 13.00-15.00. Kyrkans Hus.
Trädgårdscafé.
Kl 19.00. Torsåker kyrka.
Musik i sommarkväll: Se sid 3.

Söndag 22

Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.

Torsdag 26

Kl 13.00-15.00. Kyrkans Hus.
Trädgårdscafé.
Kl 19.00. Dillnäs kyrka.
Musik i sommarkväll. Se sid 3.

Söndag 29

Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

Augusti

Torsdag 2

Kl 13.00-15.00. Kyrkans Hus.
Trädgårdscafé.
Kl 19.00. Kattnäs kyrka.
Musik i sommarkväll: Se sid 3.

Söndag 5

Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.

Torsdag 9

Kl 13.00-15.00. Kyrkans Hus.
Trädgårdscafé.
Kl 19.00. Björnlunda kyrka.
Musik i sommarkväll: Se sid 3.

Söndag 12

Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

Torsdag 16

Kl 19.00. Torsåker kyrka.
Musik i sommarkväll: Se sid 3.

Söndag 19

Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.

Söndag 26

Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

Stiftelser i Daga församling

Följande donationsstiftelser förvaltas
av Daga församling:

A.G. Anderssons stiftelse

Ändamål: Sjukvård eller vård å
motsvarande anstalt för behövande
medlemmar av f.d. Björnlunda
församling.

Carl och Matilda Johanssons stiftelse

Ändamål: Söndagsskoleverksamhet
och premier till skolbarn inom f.d.
Björnlunda församling.

Eva Anderssons stiftelse

Ändamål: Hjälp åt sjuka och
behövande i f.d. Gåsinge-Dillnäs
församling.

Stiftelsen Böningerska gravfonden

Ändamål: Den del av avkastningen
som inte behöver användas för
gravens vård, må kyrkorådet
använda för välgörande ändamål i
f.d. Gryts församling.

Stiftelsen Ernst Fridhs minne

Ändamål: Handikappade personer
inom f.d. Gryts församling.

Ansökningar om medel ur ovan an-
givna stiftelser ställs till kyrkoherden
i Daga församling,
Ekvägen 6, 646 50 Björnlunda.

Svenska kyrkan

DAGA FÖRSAMLING
Kyrkans Hus
Församlingsexpeditionen
Ekvägen 6
646 50 Björnlunda
Telefonväxel 0158-200 23
All personal nås genom växeln
Telefontid: mån-fre, kl 9-12
www.dagakyrkor.com
daga.forsamling@svenskakyrkan.se
<http://daga.blogg.se/>

Ann-Sofi Furegård Sandberg
kyrkoherde

OBS! Kyrktaxi bokas
genom expeditionen.



Redaktionskommittén:

Marianne Strömberg, Mats Gus-
tavsson, Lena Östling Andersson
och Sarah Kinberg.

Ansvarig utgivare: Ann-Sofi
Furegård Sandberg