

DAGA

Svenska kyrkan 
DAGA FÖRSAMLING

KYRKOBLAD

Björnlunda • Dillnäs • Gryt • Gåsinge

Maj – augusti 2013

Odlandets konst...

Om kyrkan,
kulturen och
odlandets konst

Ordet kultur betyder bearbetning eller odling. I skrivande stund är det ännu för tidigt för att ge sig i kast med vårens odlingar men det är inte utan att det kliar i alla gröna fingrar hos trädgårdsintresserade och jordbrukare att äntligen få sätta igång.

Sätta igång och odla! Själva är jag fylld av förväntan och stora planer så här års. Trädgårdsböckerna nästan ropar på mig ur hyllorna och varje dag funderar jag över var växthuset egentligen ska byggas någonstans på tomten. Krokusarna tittar upp, allt är sent i år – denna kalla vår har allt fått vänta. Men snart brister alla knoppar och så avlöser hägg och syren varandra och det är sommar.

Kyrkan är en del av vår kultur, en väldigt viktig del för de allra flesta av oss. Varje kyrka i vårt land är älskad. Här i vårt kulturlandskap har vi fyra medeltida kyrkor.



Vårbruk vid Björnlunda kyrka

För Guds och för vår skull har människor för länge sedan letat upp den vackraste platsen de hittat och där byggt sin (vår) kyrka. Ofta på höjder, i närheten av en sjö, med utsikt över åker och äng har de placerats och sedan omsorgsfullt byggts, sten för sten. Klockor har införskaffats och hissats upp, väggar har målats, textilier vävts och broderats, dyrbara kyrkfönster har inhandlats. Sedan har generation efter generation varsamt renoverat och skött om kyrkobyggnaderna, väggar görs rena, tak och klockstapel tjäras, murar renoveras.

Precis som kyrkorna är delar av vårt gemensamma kulturarv, är också kyrkans innehåll kultur. Här får vi odla våra existentiella frågor och

vår relation till Gud. Våra odlingar ser olika ut. En del kommer med sin blomstrande äng av övertygelse och tro, andra kommer med sin svaga och törstande planta av hopp och längtan. Kyrkan är öppen för alla; tvivlare, sökare och trosvissa. I kyrkan får vi odla vårt inre landskap. Kyrkan är i mina ögon vacker året runt. Gåsinge kyrka i färgrik höstskrud, Björnlunda kyrka i snö med klara stjärnor ovanför. Dillnäs kyrka i försommarprakt och Gryts kyrka under blå högsommarhimmel. Nu väntar björkarnas och blommornas tid. Kom och odla ditt yttre och inre kulturlandskap i våra kyrkor i sommar. Välkommen!

*Ann-Sofi Furegård Sandberg
Kyrkoherde i Daga församling*

Musik i sommarkväll – torsdagar kl 19.00

i Daga och Frustuna – ett samarbete mellan församlingarna.

20 juni Frustuna kyrka

Leif Billyz, *Musikaliskt måleri med dansanta dimensioner.*

27 juni Gryts kyrka

Therése Wiberg, sång och Olga Tomilina, piano. *”Après un rêve” musik av Berlioz, Debussy, Duparc, Fauré, Poulenc och Ravel.*

4 juli Kattnäs kyrka

Samuel Coppin. *Solocello med jubilarer.*

11 juli Gåsinge kyrka

Viskompaniet och Eva Tjörnebo.

18 juli Frustuna kyrka

Mikael Borresen och Walter Berggren. *Nordiska reflexioner.*

25 juli Dillnäs kyrka

Tove Törngren, cello och Liv Skareng, gitarr. *Musik för tio strängar.*



Eva Tjörnebo

1 augusti

Torsåker kyrka

Olle Pettersson. *Somrigt fyrverkeri.*

8 augusti Gryts kyrka

Daniel Reid (sopran- och barytonsax) och Emma Reid (fiol och altfiol). *Innerligheten.*

15 augusti

Frustuna kyrka

Holger Mantey. *Virtuost och vitsigt.*

22 augusti

Björnlunda kyrka

Vrena gospel.

Trädgårdscafé



**Kyrkans Hus,
Björnlunda, Torsdagar
4 juli – 1 augusti,
kl 13.00-15.00**

För femte året i rad håller vi caféet öppet i vår fina trädgård. Här bjuds gott och hembakat eftermiddagsfika till lågt pris.

Frivilliga sökes att hjälpa till i caféet. Intresserad? Anmäl dig, 0158-200 23.

Vårreflektioner

När man träder in i Dillnäs kyrka får man en mäktig känsla av medeltid. Det väl bevarade altarskåpet från tidigt 1500-tal med olika scener ur jungfru Marias liv talar om att Sverige en gång tillhörde den katolska kyrkan. Maria är central i Dillnäs kyrka och har en framskjuten och viktig ställning i den katolska kyrkan. Det är bl.a. därför Maria fortfarande kan ha ett eget altare eller antydan till ett eget altare i många svenska medeltida kyrkor.

Bland vanligt folk var helgonen som goda vänner, som man kunde vända sig till och be om förbön. Det skedde lika självklart som att man kan be en god vän att be för en i tider av nöd.

Till Maria vände man sig, för hon var sinnebild för uppmärksamhet och förväntan. Hon levde lyhörd mot Gud samtidigt som hon var socialt stark. Hon bejakade gudabarnet i sig utan att ha den sociala tryggheten. Kombinationen av beredvilligheten inför Gud och fasthet inför människor är hennes kännetecken. Inte minst kommer den fram i Marias lovsång. (Lukas evangelium 1:46-55)

Här finns ödmjukheten inför det uppdrag Gud ger henne samtidigt som hon visar en medvetenhet om sin plats i det historiska skedet. ”Jag är Herrens tjänarinna”. En nog så ödmjuk inställning till den uppgift, som hon står inför, när hon skall föda ett gudabarn. En



Mariaskåpet i Dillnäs kyrka

inställning, som borde genomsyra varje människas inställning i sitt eget liv och sin egen livsuppgift.

Men Maria är inte bara i centrum för sin egen ödmjukhet och sin egen medvetenhet. Maria är den genom vilken Gud blir sann människa. Nu är han inte bara sann Gud, som för människor är o-nas Gud, dvs. o-ändlig, o-gripbar, o-mätbar, o-fattbar,

Nej, genom Maria blir Gud gripbar – nära, oändlig, men ändå ändlig, vi kan förstå Gud och vi kan ta honom till oss, så nära som ett litet barn. Han delade allt med oss, glädje såväl som sorg, - men mest delade Gud smärtan med oss, och det gjorde han av en enda anledning. - Han älskar människan!

Därför blir Maria så viktig, för

att människor skall kunna be om hennes styrka och hjälp, när vi kommer i trångmål. Det är därför scener ur hennes liv i altarskåpet i Dillnäs kyrka ständigt påminner oss om vad hon gjorde för mänskligheten.

Det är också därför man har byggt kyrkor, smyckat dem med målningar och skulpturer, kors och altaren för att hjälpa människor att inte bara se den Gud, som är, var och skall bli, utan också vandra med honom, fördjupa sina liv genom honom och att som medarbetare få gå med den frid som Gud, genom Jesus Kristus ger oss.

Gud välsigne dig!

Lars Göran Lannergård

Komminister

Efterlysning!



Har du ett fotografi på någon av våra kyrkor eller kyrkogårdar, från någon verksamhet eller utomhus, som du tycker särskilt mycket om? Välkommen att maila eller posta din bild till oss! Fotografierna ska sedan samlas i galleriet på hemsidan.

Guidning!

**Vaktmästare
Ingmari Eriksson
gudar
Gåsinge kyrka
11 juli och
Dillnäs kyrka
25 juli efter Musik
i sommarkväll
ca kl 20.00.**

Maj

Lördag 25

Kl 18.00. Björnlunda kyrka.
Sommarkonsert med andakt.
Dagakören. Solist Katarina
Arvidson.

Söndag 26

Kl 11.00. Gryts kyrka.
Gudstjänst med dop.
Kl 18.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

Juni

Söndag 2

Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.
Kl 18.00. Dillnäs kyrka.
Gudstjänst.

Söndag 9

Kl 11.00. Gryts kyrka. Gudstjänst.
Kl 18.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

Torsdag 13

Kl 15.00. Ekhagen.
Gudstjänst med kaffe.

Söndag 16

Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.

Torsdag 20

Kl 19.00. Frustuna kyrka.
Musik i sommarkväll. Se sid 3.

Midsommardagen 22

Kl 18.00. Friluftsgudstjänst
på Björnlunda hembygdsgård.
Hembygdsföreningen bjuder på
kaffe.

Söndag 23

Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

Torsdag 27

Kl 19.00. Gryts kyrka.
Musik i sommarkväll. Se sid 3.

Söndag 30

Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.

Juli

Torsdag 4

Kl 13-15. Kyrkans Hus.
Trädgårdscafé. Se sid 2.
Kl 19.00. Kattnäs kyrka.
Musik i sommarkväll. Se sid 2.

Söndag 7

Kl 11.00. Friluftsgudstjänst
på Ullevi hembygdsgård.
Hembygdsföreningen bjuder på
kaffe.

Torsdag 11

Kl 13-15. Kyrkans Hus.
Trädgårdscafé. Se sid 2.
Kl 19.00. Gåsinge kyrka.
Musik i sommarkväll. Se sid 2.

Söndag 14

Kl 11.00. Björnlunda kyrka.
Gudstjänst. Medtag kaffekorg.

Torsdag 18

Kl 13-15. Kyrkans Hus.
Trädgårdscafé. Se sid 2.
Kl 19.00. Frustuna kyrka.
Musik i sommarkväll. Se sid 2.

Söndag 21

Kl 11.00. Gryts hembygdsgård.
Friluftsgudstjänst. Gryts
Rödakorskrets bjuder på kaffe.

Torsdag 25

Kl 13-15. Kyrkans Hus.
Trädgårdscafé. Se sid 2.
Kl 19.00. Dillnäs kyrka.
Musik i sommarkväll. Se sid 2.

Söndag 28

Kl 11.00. Friluftsgudstjänst hos
Mats och Karin Damm Grundin,
Gåsinge-Ullsta.
Medtag kaffekorg.

Augusti

Torsdag 1

Kl 13-15. Kyrkans Hus.
Trädgårdscafé. Se sid 2.
Kl 19.00. Torsåker kyrka.
Musik i sommarkväll. Se sid 2.

Söndag 4

Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

Torsdag 8

Kl 19.00. Gryts kyrka.
Musik i sommarkväll. Se sid 2.

Söndag 11

Kl 11.00. Vandringsmässa
hos Sonja och Harald Speer,
Uppmälby Björnlunda.
Fam. Speer bjuder på kaffe.

Torsdag 15

Kl 19.00. Frustuna kyrka.
Musik i sommarkväll. Se sid 2.

Söndag 18

Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.

Torsdag 22

Kl 19.00. Björnlunda kyrka.
Musik i sommarkväll. Se sid 2.

Söndag 25

Kl 11.00. Dillnäs kyrka.
Gudstjänst.

September

Söndag 1

Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.

2013 0915

Kyrkoval

Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval. Vilka ska få ditt förtroende? Det handlar om beslut i din församling och övergripande beslut för hela Svenska kyrkan. Hur ska din kyrkoavgift användas? Vilka verksamheter ska finnas i din församling? Välkommen att rösta i kyrkoval.

Din röst spelar roll!

Svenska kyrkan

DAGA FÖRSAMLING

Kyrkans Hus

Församlingsexpeditionen

Ekvägen 6

646 50 Björnlunda

Telefonväxel 0158-200 23

All personal nås genom växeln

Telefontid: mån-ons, fre kl 9-12

www.dagaforsamling.se

daga.forsamling@svenskakyrkan.se

<http://daga.blogg.se/>

Ann-Sofi Furegård Sandberg

kyrkoherde, 070-300 09 70

Hemsida:

dagaforsamling.se

Bloggen:

daga.blogg.se

Facebook-grupp:

barn och unga i Daga församling

Redaktionskommittén:

Marianne Strömberg, Mats Gustavsson, Lena Östling Andersson och Sarah Kinberg.

Ansvarig utgivare:

Ann-Sofi Furegård Sandberg